

## Guide til baggrundshistorie til NRF's liverollespilskampagne 'Fruens Ly':

1. Find på et navn der lyder godt, som er nemt at udtale og stave. Det gør det nemmere for alle, især dig selv! Prøv samtidigt at ramme noget der er enten gammelt, historisk eller fantasy, såsom Trolledræber Torben, Dværgeren Grumlemave, Orkbossen Bokka og Hector den Stærke er nogle gode eksempler på overkommelige, men interessante navne. Husk også på at navnet skal passe til din karakter, så hvis du er adelssøn eller datter har du sikkert en seks efternavne, samt et fornavn, hvis du er en simpel bonde har du måske kun et fornavn og hvis din karakter er en ork hedder du måske bare det samme som en ting.
2. Skriv 10 ord der passer på din karakter. Ond, snedig, modig, heldig, høflig, japaner, indianer, ridder, ulykkelig og så videre. Når du har gjort det, så har du en ide om hvem din karakter egentlig er, og det vil gøre det lettere, at finde på ting, at skrive i din historie.
3. Lav en liste der meget kort beskriver hvor du er fra, din opdragelse og/eller erfaringer i livet og sidst men ikke mindst; hvordan er du kommet hertil?
4. Læs om vores spilverden på vores hjemmeside og få dette til at indgå i din historie.

Her er et eksempel på en god begyndelse til en historie om Halvorken Oscar:

Det var en varm og fugtig dag, ligesom alle andre i Marsklandet. En ensom ork traskede stille hen af en mudret sti, og han så ud som om at han ikke helt havde vænnet sig til lugten fra sumpene. Bevæbnet med et spyd og en stor hjelm, kiggede han sig vagtsomt omkring. Området var berygtet for banditter og røvere, og han bar på et vigtigt brev, som i de forkerte hænder, ville kunne gøre stor skade!

Efter at have trasket videre i en times tid, kom han til en lille teltlejr befæstet med palisader og nogle få skæve tårne. Porten, som så ud som om at den kunne falde sammen hvert øjeblik, var bevogtet af en meget stor Ork.

Han gik hen til porten og præsenterede sig "Jeg er Oscar fra Høvding Jernnæves lejr, jeg har en vigtig meddelelse til din Boss!"

Den store ork kiggede på den lille spinkle ork, som havde præsenteret sig med et meget usædvanligt navn for en ork. Han tænkte over om han måske havde en far eller mor som var hobbit. Efter at have tænkt i nogle minutter, svarede den store "Oscar, du står foran ham de kalder Tårnet, hvorfor skal jeg lukke sådanne en hobbitdreng som dig ind i vores lejr?"

Oscar grinte og svarede Tårnet "Drop nu formaliteterne Tårndreng! Luk mig nu bare ind, den port falder jo snart sammen alligevel!"

Tårnet grinede endnu højere og svarede meget mildt "Okay, okay gamle dreng, men en dag må du altså fortælle mig hvorfor du er så lille!"

Igen grinede Oscar og svarede "Hvis du først fortæller mig hvorfor du er så stor og dum, så måske!" Tårnet flyttede sig og rystede stille på hovedet, imens han lod Oscar komme ind i lejren.